

De POR is een wettelijk verplicht advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat uit ervaren pleegouders die de belangen behartigen van de pleeggezinnen die bij Kenter Jeugdhulp aangesloten zijn. De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders aangaan.

Van de POR...

Door omstandigheden wat later en misschien iets anders dan u van ons gewend bent, maar voor u ligt dan toch de 11de nieuwsbrief van de POR.

In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat wij, door covid, het contact met de achterban een beetje zijn kwijtgeraakt. Maar gelukkig hebben we inmiddels weer een pleegouderavond kunnen organiseren.

Maar niet alleen heeft covid er voor gezorgd dat we elkaar een beetje waren kwijtgeraakt, ook heeft het er voor gezorgd dat wij gingen nadenken over wat de rol, taak en toegevoegde waarde van de POR is voor pleegouders en Kenter. Om onze positie binnen Kenter te verstevigen en de relatie met onze achterban meer inhoud en vorm te geven, hebben we Petra Van der Horst Training & Consultancy gevraagd of zij hierin iets voor ons kon betekenen. Met een op onze vragen en behoeftes aangepaste training hebben we twee sessies gehad. Gewapend met een hoop informatie, handvatten, ideeën en motivatie is het aan ons om daar verder mee aan de slag te gaan.

We hebben er zin in!

Nummer

11

In deze nieuwsbrief...

Van de POR

Eindelijk weer!
De POR BBQ

Even voorstellen: Saskia

POR zoekt versterking

Informatieve
Pleegouderavond

Wist u dat?...

Fijn, ik heb een buddy!

Bio kind Leanne

Contact met de
Pleegouderraad?
Mail naar:
POR@kenterjeugdhulp.nl

Eindelijk weer!

Letterlijk en figuurlijk werden de pleegouders eindelijk weer in het zonnetje gezet op de pleegouderavond. Op 16 juni jl. ging in de binnentuin de BBQ aan en werden er tijdens het eten weer veel gezellige gesprekken vol herkenning met elkaar gevoerd. Ook was er voor iedereen nog een klein cadeautje.





Even voorstellen!

Hoi, Hierbij stel ik mijzelf graag voor als lid van de pleegouderraad (POR).

Mijn naam is Saskia Pinkster, ik ben een alleenstaande moeder van twee jongens, Lars (8) en Javi (5). De jongste woont bij mij sinds juli 2020 en is mijn pleegzoon.

Wij wonen in Beverwijk.

Sinds 1,5 jaar heb ik een leuke vriend en hij woont in Haarlem met zijn twee jongens van 13 en 9 jaar oud.

Doordeweeks ben ik Campagnemanager bij DPG Media in Amsterdam. Ik schilder en teken graag in mijn vrije tijd en hou van gezellige momenten met vrienden en familie of ga graag naar een festival

De reden dat ik bij de POR wilde is omdat ik meer inzicht wilde krijgen in de wereld van pleegzorg en daarmee een verschil kan maken voor anderen en voor mijzelf.

We zoeken nog leden!

We zijn heel blij dat Saskia de pleegouderraad is komen versterken, maar met al onze nieuwe ideeën zou het heel fijn als er nog twee leden bij komen.

Herkent u zich in de volgende punten? Dan zijn we op zoek naar u!

Een POR-lid...

- is pleegouder van Kenter;
- werkt graag mee aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg;
- is gemotiveerd om pleegouders te vertegenwoordigen;
- kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
- kan goed luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden;
- heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor de pleegouderraad.

Leden van de POR ontvangen een presentievergoeding.

Informatieve pleegouderavond

We hebben er even op moeten wachten, want aanvankelijk stond het voor 14 mei 2020 gepland, maar nu gaat het dan toch eindelijk plaatsvinden: de pleegouderavond met Inge Vandewege.

Inge is bekend van haar blog 'Over pleegkinderen opvoeden' en haar boek 'Een (h)echte uitdaging'. Na het officiële gedeelte is er gelegenheid om Inge persoonlijk te spreken, haar boek te kopen en/of te laten signeren.

Dinsdag 8 november

Aanvang 19.30 uur (deur open vanaf 19.15u)

Middenduinerweg 44, Santpoort Noord



Wist u dat.....

- Aanmelden voor de pleegouderavond kan bij pleegmoeder.renate@gmail.com;
- De POR van Parlan contact heeft gezocht met de POR van Kenter, met ons dus;
- We geen boekentip hebben gekregen;
- Er in maart 2023 een speciale bijeenkomst voor netwerkpleegouders komt;
- Er in september 2023 een bijeenkomst voor deeltijd pleegouders komt;
- De Week van de Pleegzorg van 2 november tot en met 9 november is;
- Pubers onafscheidelijk zijn van hun mobiel.



Fijn ik heb een buddy!

Hallo allemaal, ik ben Renate (48 jaar) en sinds twee jaar ben ik, samen met mijn man Robin (44 jaar), pleegzorgouder van onze kleinzoon. Onze kleinzoon kwam bij ons wonen in november 2020 na een hulpvraag van mijn dochter.

Wij hebben dus meerdere petten op. We zijn moeder en vader, oma en opa en ook nog pleegzorgouders. Dat brengt een hoop regel, gedoe en emoties met zich mee.

Er werd ons toen gevraagd of wij interesse hadden in een 'buddy'. We hebben natuurlijk ook de pleegzorgbegeleider, maar die is er vooral voor de praktische zaken.

Een buddy maakt hetzelfde mee als wij. Ze hebben ook een pleegkind, of gehad, en kunnen daardoor ook vanuit het gevoel meepraten.

Een buddy praat echt uit eigen ervaring en heeft ook vaak waardevolle tips!

Eerlijk is eerlijk.... pleegzorgouder zijn is echt niet altijd makkelijk en dan is het fijn dat je kan sparren met iemand die hetzelfde meemaakt, of heeft meegemaakt als jij.

Een buddy is gewoon een prettige vraagbaak, een fijne praatpaal en vooral een ervaringsdeskundige die jou nooit zou veroordelen, maar vooral met advies voor jou klaarstaat.

Ik zou het iedereen aanraden die het traject van pleegouderschap ingaat !

Bio kind

Ik ben Leanne (20 jaar) en ik ben opgegroeid in een gezin met mijn ouders twee "biologische" zusjes en mijn "pleeg" broertje en zusje, die voor mij niet anders voelen dan mijn "biologische" zusjes. We zijn een groot gezin en er is dan ook altijd gezellige drukte bij ons thuis. Mijn ouders zijn 14 jaar geleden begonnen met pleegzorg, mijn broertje was onze eerste plaatsing. Daarna zijn we begonnen met crisisopvang. Ik schrijf expres "we" omdat ik altijd al het gevoel heb gehad dat wij een pleegkindje met het hele gezin opvangen en iedereen zich inzet voor een fijne crisisplaatsing voor het kindje. Ondertussen zijn we allemaal een stuk ouder en zijn er heel wat crisisplaatsingen geweest. Ik heb deze allemaal als zeer bijzonder ervaren, dat wij een stabiele tijd aan een kindje kunnen bieden op het moment dat dit thuis even/niet lukt vind ik het mooiste wat er is. Na elke crisisplaatsing gaan wij na het afscheid van het crisis-pleegkindje met z'n allen uiteten. Hier bespreken we hoe we de crisisplaatsing hebben ervaren, en of iedereen nog open staat voor een nieuwe crisisplaatsing. De plaatsingen kunnen soms heftig zijn, zeker als een kindje langere tijd bij ons heeft gewoond. Vandaar bespreken wij altijd met elkaar of iedereen er mentaal weer aan toe is. Ik ben ontzettend blij dat mijn ouders zich voor de pleegkindjes inzetten en ze een warm "thuis" geven wanneer ze dit nodig hebben.