

## “PLEEGOUDER ZIJN, VERRIJKT JE LEVEN”

In Zandvoort hebben Udo en Cora Klijn al bijna twintig jaar een pleegzoon in hun gezin, genaamd Daan. Cora vertelt daarover: “Daan was tien maanden oud toen hij bij ons kwam. Zijn ouders konden niet voor hem zorgen vanwege een drank- en drugsprobleem. In het begin ging hij via Jeugdzorg regelmatig naar zijn vader en moeder, maar dat was geen succes. Nu wil hij geen contact meer met zijn biologische ouders. Wij zijn, zo zegt Daan, zijn echte ouders.”

Op het moment dat Daan bij hun kwam hadden Cora en Udo al dochter Sara, die toen 18 jaar was. Mijn man en ik hebben altijd een kind willen adopteren of aannemen. Uiteindelijk kozen we voor pleegzorg. We vonden dat we kinderen moesten helpen die geen veilig dak boven hun hoofd hebben.”

Cora: “Daan was en is een lieve jongen. Hij was al 5 weken na zijn geboorte naar een crisisgezin gebracht. Daan is daar tien maanden gebleven. De overgang naar ons gezin was niet gemakkelijk. Hij huilde ontzettend veel en was veel ziek. Dat was een hele moeilijke periode. Dankzij onze inspanning en de hulp van een homeopaat is het goed gekomen en is Daan zich thuis gaan voelen.”

Udo: “Wat ons ook opviel is dat hij niet gelukkig was als we op vakantie gingen. Als we er dan waren trok hij zich terug of zat stil langs het zwembad. Als we terug gingen was hij weer gelukkig. Het heeft een tijd geduurd voor we doorhadden dat dat kwam omdat hij bang was dat wij hem zouden achterlaten en dat hij ons dan kwijt raakte. Die verlatingsangst heeft hij lang gehad.”

Na de Hannie Schaftschool, ging Daan naar de havo/vwo op de Rudolf Steinerschool in Haarlem. Cora: “Omdat hij erg creatief was dachten dat dit de ideale school voor hem was, omdat daar meer wordt gedaan dan alleen leren. Maar Daan was daar niet gelukkig. Hoe dat kwam, werd ons duidelijk toen een klant

van me, die dramadocent was op Hageveld, suggereerde dat Daan mogelijk hoogbegaafd was. Na een test bleek dat inderdaad het geval. Het toeval wilde dat Hageveld een speciale klas heeft voor hoogbegaafden en daar was Daan op zijn plaats.” Na zijn eindexamen is Daan naar de TU Delft wiskunde gaan studeren. Maar dat bleek toch niet zijn ding. “Ik ben nu gestopt en ga volgend jaar computertechnologie doen, ook op de TU Delft.”

Cora: “Dan is het de bedoeling dat hij daar woonruimte gaat zoeken. Wel bijzonder dat hij dan op eigen benen gaat staan.” Dat zal wel even wennen worden voor de pleegouders.

Cora: “Mede door corona ben ik nu gestopt met mijn werk bij Boudoir by Sara. Mijn dochter runt de zaak nu verder. En Udo, die toeristische verhuur doet, heeft nu even ook niets meer te doen. Dus genieten we nu volop van ons kleinkind. Daan vind het ook prachtig. Zeker omdat zijn pleegouders nu ook opa en oma zijn.”

Tot slot willen Udo en Cora nogmaals benadrukken dat pleegouder zijn heel leuk is. Ze hopen dat mensen door hun verhaal enthousiast zijn geworden en er over na gaan denken dat om een pleegkind in huis te nemen. Udo: Uit eigen ervaring weet ik dat het een verrijking van je leven is.”

