

'Hen zien genieten geeft veel energie'

Naam: Wilma
Glas-Bosman
Plaats: Broek op Langedijk
Werk: Het Vakantiebureau

Ze is al meer dan dertig jaar werkzaam in de zorg, Wilma Glas-Bosman, en sinds een paar jaar gebruikt zij haar grote ervaring om samen met haar twee dochters jaarlijks een week vrijwilligerswerk te doen voor het Vakantiebureau. Deze al vijftig jaar bestaande organisatie die kantoor houdt in Lunteren verzorgt vakanties voor senioren en voor mensen die op reis zorg nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook voor een-oudergezinnen.
„Dan kunnen bijvoorbeeld echtparen mee die in

het gewone leven gescheiden leven omdat de partner in het verpleeghuis woont. Onze dochters en ikzelf vinden het geweldig om te doen”, vertelt mevrouw Glas-Bosman, „en het geeft ongelooflijk veel energie als je ziet hoe de gasten genieten. Het is heel fijn om zo je professie uit te oefenen op een heel andere manier.”
Lezers die meer over deze speciale vakantiehuizen willen weten, kunnen voor informatie terecht op www.hetvakantiebureau.nl of bellen naar het kantoor: 0318-486610.

Zorg voor veilig thuis

Tekst: Sonja de Jong
Zodra je het hek naar de tuin opendoet, komen twee forse honden luid blaffend op de bezoeker af. Binnen scharrelen nog drie poezen rond en verder zijn er nog een konijn en een cavia.

„Allemaal dieren die bij ons gekomen zijn omdat ze in hun oorspronkelijke huis niet langer konden blijven. En dat scheidt, merken we, een band voor onze pleegkinderen. Ze herkennen het.”
Al tien jaar hebben Sandra Klok en Ties Pijnaker uit Halfweg met ontzettend veel plezier pleegkinderen in huis. Eerst alleen in de weekends, sinds acht jaar permanent. Een zeer bewuste keus voor Sandra „Mijn ouderlijk huis was ook echt een inloophuis, iedereen was er welkom. Al vrij jong wist ik dat ik pleegouder wilde worden en geen eigen kinderen wilde.”
In Ties Pijnaker vond zij precies de man die haar daarin steunde. „Tot

mijn verrassing hoefde hij er geen moment over na te denken, hij vond het meteen een goed idee toen ik het hem voorlegde.” Ties vult aan: „Mijn oma had zestien kinderen, dus de familielijn was al meer dan voldoende doorgegeven. Ik twijfelde eigenlijk altijd al of ik zelf wel kinderen wilde, er zijn al zoveel mensen op de wereld. En toen kwam Sandra met dit voorstel.”
Het stel meldde zich aan als pleegouders bij Kenter Jeugdhulp, die de pleegzorg voor Kennemerland organiseert. „Je kunt aangeven wat voor opvang je wilt gaan bieden: alleen in de weekends of permanent, opvang in crisissituaties of

kortdurig. Wij hebben ons toen aangemeld voor weekendopvang en een cursus gedaan. Wij waren een beetje buitenbeentjes: de jongsten van de groep en bovendien geen eigen kinderen of kindervrienden.”

Hechtingsproblematiek

Al snel kwamen er twee broertjes van 7 en 11 in huis in de weekends. „Dat beviel heel goed, ze kwamen om het weekend en we draaiden gewoon mee in hun leven. Mee naar voetbal op zaterdag, lekker naar het strand, leuke dingen doen. We hebben dat twee jaar gedaan en besloten toen een kind permanente opvang te bieden. Dat werd Dennis(*). Hij was pas drie, maar had al heel veel meemaakt: ouders met een psychiatrische achtergrond, van het ene pleeggezin naar het andere gegaan. We besloten daarom er voorlopig geen ander kind bij te nemen, zodat we hem alle aandacht konden geven. Dat lukte wel, al was het zwaar. Hij had hechtingsproblematiek en het was steeds twee stappen vooruit, één stap terug. Toen twee jaar later ook Freek erbij kwam, ging het mis.

'Je moet soms sterk in je schoenen staan'

We hebben toen met pijn in ons hart afscheid van Dennis moeten nemen. Dat was echt zwaar, het voelde als falen. Maar gelukkig gaat het nu, weer in een gezin waar hij het enige kind is, beter met hem. Freek is nog steeds bij ons en daarnaast bieden we ook weer weekendpleegzorg.”

Doodgewone dingetjes

Spijt hebben Sandra en Ties nooit gehad van hun besluit pleegkinderen te nemen. „Integendeel, we hebben er zo ontzettend veel voldoening van. Je moet soms sterk in je schoenen staan, het kan moeilijk zijn. Maar het is zo fijn om te zien hoe ze kunnen genieten van kleine, doodgewone dingetjes.”

* Om privacyredenen zijn de namen van de pleegkinderen gefingeerd.

Pleegzorg

Op de website www.pleegzorg.nl is uitgebreide informatie te vinden over alle aspecten van pleegzorg. Via deze site of telefonisch (0800-0223432) kan men ook een informatiepakket aanvragen. Regelmatig zijn er informatiebijeenkomsten waar de regionale pleegzorginstanties voorlichting geven. Als men besluit zich aan te melden, volgen eerst enkele persoonlijke gesprekken aan huis en een of meer groepsbijeenkomsten. Elke pleegouder krijgt een begeleider toegewezen om te helpen bij opvoedingsvragen en praktische problemen. Pleegouders ontvangen een onkostenvergoeding.



Sandra Klok en Ties Pijnaker met hun pleegzoon.